

Weborama ou le plus-que-parfait du net

In de rubriek Weborama zal in elke editie van Romaneske een "Romaanse" website voorgesteld en doorgelicht worden. De eerste in het rijtje zijn de portaalsite van de VLR zelf alsook Sarkozy, een website die met vaak hilarische cartoons de draak steekt met de Franse minister van Binnenlandse Zaken Nicolas Sarkozy.

> <http://www.vlrom.be>

Een nieuwe rubriek over de beste "Romaanse" websites starten met de portaalsite van je eigen vereniging? In de Oudheid werden de stervelingen door Zeus en aanverwanten voor minder van *hubris* beschuldigd en de lever uit het vege lijf gerukt ... De nieuwe VLR-website is het eerste "project" van het vernieuwde VLR-bestuur in 2006. Webmaster Hans Le Roy (promotie 1984) liet in de laatste week van het oude jaar bloed, zweet en tranen om bij de jaarwende zijn *magnus opum* af te hebben. "Exegi monumentum aere perennius", schuddebolde hij, alvorens zich weder onder te dompelen in zijn dagelijkse *écume* van dag- en avondonderwijs.

De nieuwe VLR website is de mooiste noch de meest *opwindende* of complete website *out there*. En toch kan het ook voor u, geachte lezer, nuttig zijn onze nieuwe website te bezoeken. Waarom? U vindt er om te beginnen een nieuwslin die u op de hoogte houdt van het reilen en zeilen van de VLR, de faculteit en de Alma Mater. Bovendien kan u er de agenda van onze evenementen raadplegen en zich ervoor inschrijven. Nog niet overtuigd? Het archief van Romaneske, een fotoarchief van studentenkring Romania en een oplistijng van alle Leuvense romanisten zijn altijd raadpleegbaar. Belangrijk is tenslotte dat romanisten steeds hun contactgegevens kunnen updaten om betrokken te blijven bij de VLR.

Tot slot: in 2006 bezochten reeds meer dan duizend surfers de nieuwe website ... De energie die we eraan besteed hebben, is dus niet voor niets geweest. Bedankt Hans!

> <http://sarkozix.canalblog.com>

In 2005 schoten de weblogs in de vorm van online dagboeken, kronieken of reportages als paddestoelen uit de grond. Een weblog of blog is een logboek op het internet, waar de "blogger" opinies of nieuws over om het even welk onderwerp kwijt kan. Tropicalboy – het creatieve brein achter <http://sarkozix.canalblog.com> – publiceert op zijn weblog zijn ongezoeten mening over de Franse minister van Binnenlandse Zaken Nicolas Sarkozy via ironische cartoons. De gedoodverfde opvolger van Chirac kwam tijdens de rellen van eind verleden jaar in Frankrijk even in het oog van de storm, toen hij de oproerkraaiers in de Franse voorsteden zonder meer "racaille" noemde.

Dat cartoons gevaarlijk kunnen zijn, weet ondertussen de braafste Deen. Eventjes stiekem op het web naar een ironische knipoog kijken, kan echter nog net geen kwaad. Wij zullen het in elk geval aan niemand doorvertellen ...

Dominique Soetaert