

Weborama ou le plus-que-parfait du net...

In de rubriek "Weborama" wordt in elke editie van Romaneske een "Romaanse" website voorgesteld en doorgelicht. Deze keer onderzoeken we de wildgroei aan "citascoptes" en "dictionnaires de citations" op het worldwide web. Uren leesplezier gegarandeerd!

Je pense donc je suis" (Descartes), "La politique est l'art d'empêcher les gens de se mêler de ce qui les regarde" (Valéry), "Vous n'êtes pas jolie, vous êtes pire" (Hugo) ... Sommigen pakken graag uit met dergelijke gevleugelde woorden. Anderen verguizen citaten als contextloze en dus zinloze verzamelingen van woorden. De personen die ze gebruiken wordt bovendien een misplaatst intellectualisme verweten. Wat er ook van zij, citaten zijn populair én ze zijn van alle tijden. Anno 2006 is er op het web een volledige wildgroei van websites die zich er op beroepen de beste, de mooiste of de meest rake citaten aan te bieden. Daarnaast bieden die websites vaak ook een overzicht van maximes en andere spreekwoorden.

Hoe kan men het kaf van koren scheiden? Structuur is alles. Als je je gewoon wilt amuseren met wat ontspannen lectuur, zal structuur je een zorg wezen. Als je echter op zoek bent naar een citaat van een bepaald auteur van een bepaald land, over een bepaald thema met bepaalde woorden die je je nog vaag herinnert, dan heb je allicht graag enkele handige zoekinstrumenten. De beste "citascoptes" bieden zowel een zoekfunctionaliteit op thema als op auteur aan. Een zoekfunctie op woord (= "une recherche globale") is natuurlijk ook onontbeerlijk als je je vaagweg nog enkele woorden herinnert van een citaat dat je ooit 's gehoord hebt op pakweg de radio. Een andere leuke, zij het zeldzame manier van structureren is een opdeling te maken tussen actuele citaten en citaten uit de (literatuur)geschiedenis. En daarbinnen natuurlijk de eerder vermelde selectiecriteria.

Wat vinden wij nog belangrijk? Kwantiteit, natuurlijk. Hoe meer (goede) citaten, hoe beter. Maar enkel op voorwaarde dat ons basis criterium van een degelijke structurering gerespecteerd blijft, anders is het zoeken naar een speld in een hooiberg. En ook: mooie sites, zonder kitsch en zonder overbodige tierlantijntjes. Een website met liefdescitaten waar overal hartjes voor je ogen dansen, is voor cynische zielen als de onze te veel van het goede. Ook een website waar op de homepage duizenden woorden voor je ogen dansen en waar je niet onmiddellijk weet waar te klikken, is *not done*. De gehaaste websitezapper wil duidelijke en functionele sites waar hij in een vingerknip vindt wat hij zoekt. Niet mee akkoord? Ach, er zijn sites genoeg ...

Dominique Soetaert

Onze top 5:

1. <http://www.dicocitations.com>: degelijk, uitgebreid, overzichtelijk;
2. <http://www.les-citations.com/citations/citations.php>: idem;
3. <http://www.citations.ca>: uitgebreide Canadese site, leuke indeling per land;
4. <http://www.abnihilo.com>: wat onoverzichtelijk, maar groot aanbod Latijnse citaten;
5. <http://www.mage.fst.uha.fr/asterix/citation/citation.html>: de citaten uit Astérix die Goscinny uit het culturele erfgoed plukte.