

## Romaneske Nieuwstelex

*Romaneske beschikt in haar 31<sup>e</sup> jaargang over een team dat de "Romaanse" nieuwsactualiteit voor u op de voet zal volgen. Barbara De Cock (Spaantelijke wereld), prof. dr. Bart Van den Bossche (Italië) en Peter Vandendriessche (francofonie) zullen u driemaandelijks op de hoogte houden van cassante nieuwsfeiten en in-het-oog-springende gebeurtenissen. Niets ontsnapt aan het alziend oog van deze nieuwsgoeroes ...*

Bracht u deze zomer aan de **Middellandse Zee** door? Dan hopen we dat u eens goed hebt rondgekeken, want binnenkort kan de mediterrane fauna en flora er heel anders uitzien. Door overbevissing en milieuvervuiling verliest de Middellandse Zee aan een duizelingwekkend tempo steeds meer eigen fauna en flora. In de plaats zouden zo'n 500 nieuwe soorten uit meer tropische wateren en de Rode Zee komen. Voor u gaat dromen van koralen en felgekleurde vissen, geven we nog even mee dat het concreet o.a. gaat om kwallen en algensoorten. De nieuwelingen raken het Middellandse Zeebekken vooral binnen via het Suezkanaal en de Straat van Gibraltar, die daarmee hun strategisch belang eens van een andere kant tonen ...

\*\*\*

De doordachte analyse en historische duiding van de **taalvaardigheid** van de **Franstalige Belgen** die Yves Leterme gaf aan "Libération", zijn niet onopgemerkt gebleven. In juni gaf "Le Soir" echter een objectieve inschatting vrij: slechts 17% van de Walen zou tweetalig zijn, en een luttele 7% drietalig. Eén van de objectieven van het beruchte Marshallplan is de talenkennis van de Waalse bevolking op te krikken door onder andere taalstages aan te bieden. Maar, misschien tot spijt van onze minister-president, opteert maar 6% van geïnteresseerden voor het Nederlands ...

\*\*\*

Doping: een nieuw "histoire belge"?

De **Tour de France 2006** werd geteisterd door dopingverhalen en -uitsluitingen, met als uitschieter de zaak Fuentes. Ook bij de liefhebbers wordt de doping aangepakt: op 19 juni begon voor de correctionele rechtbank van Bordeaux een zaak over smokkel van amfetaminecocktails, bijgenaamd "pots belges" ...

\*\*\*

**Grote ego's, grote blogs?**

Niet alleen maar "Romaneske" maar ook de "International Herald Tribune" merkt de Franse bedrijvigheid in het blogwereldje op. Volgens IHT zou 60% van de Franse internetgebruikers iedere maand blogs bezoeken en daar vijfmaal meer tijd aan spenderen dan de Amerikaanse surfer. Verder zouden meer dan 3 miljoen van onze zuiderburen een blog aangemaakt hebben. Het lange wedervaren met onlinecommunicatie – via de Minitel – en het feit dat Fransen

graag over zichzelf praten zouden daar volgens de krant een verklaring moeten voor zijn. Ze citeert met plezier een manager die hoopt dat nu er veel ongenoegen via blogs wordt geuit, er minder stakingen zouden zijn in Parijs ...

\*\*\*

In het Spaanse parlement is er heel wat getouwtrek rond de **Ley de Memoria Histórica**. Die wet zou de (Republikeinse) slachtoffers van de burgeroorlog en de Francodictatuur erkennen, en symbolen van het franquisme uit het straatbeeld verwijderen. Meer dan 30 jaar na de dood van Franco blijkt het echter nog steeds moeilijk om zijn naam of het woord "franquismo" in de wettekst op te nemen. Er gaan ook stemmen op om een nieuwe naam te zoeken voor straten die naar het franquisme verwijzen, of om Valle de los Caídos, een omstreden monument voor slachtoffers van de burgeroorlog in de buurt van Madrid, een nieuwe bestemming te geven. Wordt ongetwijfeld vervolgd ...

\*\*\*

Tot spijt van wie het benijdt vierde Cuba op 13 augustus de **80<sup>e</sup> verjaardag** van **Fidel Castro**. De ex-rebellenleider verscheen zelf evenwel niet in het openbaar, omdat hij in een ziekenhuis herstelde van een operatie. Voor die gelegenheid droeg hij – voor het eerst in 47 jaar – een deel van zijn bevoegdheden over aan zijn broer. Volgens de broers is dat slechts een tijdelijke oplossing maar Cubaanse dissidenten hopen dat er hiermee een opening in het regime komt.

\*\*\*

Wiens populariteit kan een (kop)stootje gebruiken?

Vele voetballiefhebbers waren verwonderd en geschokt toen **Zinédine Zidane** zijn toch al 14<sup>e</sup> rode kaart kreeg tijdens de finale van het WK voetbal. Het bracht een hele polemiek teweeg in Frankrijk. Dat niet iedereen zijn kopstoot verfoeide blijkt uit een populariteitspoll van "Le journal du dimanche" waarin Zidane voor 48 % van de ondervraagden de grootste Fransman is. Als dat maar niemand op ideeën brengt ...

### **Aanvullingen Van Dale NI.-Fr.**

In Romaneske 1991/3, 2002/4, 2004/3 en 2005/2 publiceerden wij ruime uittreksels van de "Aanvullingen Van Dale NI.-Fr." van Marc Van Canegem. De volledige Aanvullingen kunnen nu online geraadpleegd worden op [www.sfc.be/vandaleaanvullingen](http://www.sfc.be/vandaleaanvullingen) .