

Oh Porto!

Charlotte Hermans

Sandeman, Ferreira, Offley, Taylor's, Cruz, W.& J. Graham's, Fonseca, Calem, A. Ramos Pinto, Croft, Kopke, Quinta do Noval, Vasconcellos. Dit zijn maar enkele van de vele bekende portomerken waarvan je de kelders kunt bezoeken aan de oevers van de Douro (Duero), aan de rand van de stad Porto. Maar afgezien van deze wijnkelders valt er natuurlijk ook nog een heel mooie stad te bezichtigen!



Porto is een kleurrijk en pittoresk stadje waarvan het historische centrum Werelderfgoed verklaard werd door de UNESCO. Deze heuvelige stad, aan de oevers van de Portugees-Spaanse rivier Douro (Duero) vormt een authentieke mozaïek van kleuren en motieven. Liefhebbers van "Tea and Scones" (een gewoonte die teruggaat tot de Britse koloniale periode) kunnen hier hun hartje ophalen, alsook gastronomen met een sterke maag, bestand tegen hele vissen, stevige sandwiches en veel patisserie.

Het toenemende toerisme in Porto, en dan vooral door citytrippers, heeft de verschillende oorspronkelijke plekjes en gewoonten in elk geval nog niet uitgewist. Maar misschien zijn deze toch nog steeds een beetje verbonden met de relatieve armoede van Portugal binnen de Europese Unie. Zoals zijn buurland Spanje, is Portugal immers nog een jonge democratie - het was slechts in 1974 dat Portugal door middel van de Anjerrevolutie het dictatoriale bewind van Generaal Salazar van zich kon afwerpen -, waar de welvaart snel stijgt maar toch de West-Europese normen nog niet heeft bereikt.

In het stadscentrum van Porto vinden we bewijzen van deze armoede, want er zijn erg veel vervallen huizen en zelfs echte krotten, totaal bouwvallig, die zich vlak naast de meest toeristische plekjes bevinden en naast de gebouwen die door de UNESCO wereldpatrimonium verklaard zijn. Het niveau van welvaart weerspiegelt zich bijvoorbeeld ook in het feit dat men nog taferele kan zien van mensen die hun was doen op de daarvoor bedoelde wasstenen en -bakken, midden op straat.

Ondanks deze tegenstrijdigheid tussen krotten en werelderfgoed is Porto in zijn geheel een heel mooi stadje. Het is een mix van kleurige vissershuisjes, zowel door de fel geschilderde muren als door de bezetting ervan met de typische *azulejos* of tegeltjes, maar ook van gebou-

wen in art-decostijl (zoals het indrukwekkende Café Majestic) en kerken en andere religieuze tempels in Romaanse en/of Gotische bouwstijl. In zijn geheel geeft de stad een typisch rustieke indruk, maar dit is slechts schijn want in "O Porto" manifesteert zich een bruisend cultureel leven. Er is namelijk een groot aanbod van theatervoorstellingen, filmvoorstellingen en concerten, zowel van hedendaagse als van klassieke muziek (respectievelijk in de enorme concertzalen O Coliseu en het Casa da Música). Maar zelfs in kleinere bars en cafés worden er vaak voorstellingen gegeven. Zo hebben we immers ook kunnen genieten van een indrukwekkend optreden van Fado, melancholische en heldere zang begeleid door de Portugese gitaar en de *viola*, of ook gekend als, euhm, de " Spaanse gitaar". Tijdens ons verblijf in Porto was er eveneens een filmfestival aan de gang, namelijk over fantastische films en het droeg daarom ook de bijpassende naam *Fantasporto*. Culturele activiteit *à volonté*, zelfs als je maar een weekendje blijft!

Wat de *Portuense* gastronomie betreft, kunnen we ook zeggen dat het vooral gaat om eenvoudige gerechten. Er wordt heel veel vis (de Portugese specialiteit *bacalhau* oftewel kabeljauw en de *dourada* zijn goede voorbeelden) en andere zeedieren zoals gamba's, mosselen en inktvis gegeten, maar dit is typisch voor heel Portugal. Wie geen vis lust... kiest een ander vakantieland! Deze gerechten worden meestal met een beetje aardappel of zeer vaak ook met rijst geserveerd. Opgelet, de vissen worden wel in al hun glorie op je bord geserveerd, en niet in mooie filetjes, wat wel eens kan doen schrikken als het een grote vis is!

Een andere typische specialiteit van Porto is de *Francesinha*, volgens de *Portuenses* (inwoners van Porto) een sterke en voedzame sandwich. Laat u echter niet misleiden door deze onschuldige beschrijving, want de *Francesinha* is een soort toast of *croque* gevuld met vele lagen rundvlees en bevat ook stukken worst, die dan overgoten wordt met gesmolten kaas tot hij volledig bedekt is en geserveerd in een lichtjes pikant sausje. Heel vaak wordt



er dan ook nog een groot bord frietjes bijgegeven. Uiteraard moesten we deze specialiteit proberen maar ze is echter alleen aan te raden voor mensen met een zeer sterke maag!

Een andere must voor de toeristen in Porto is natuurlijk het bezoek aan de talrijke Portohuizen op de linkeroever van de Douro. Er is een groot aanbod, maar niet alle tours zijn gratis en bij sommige brouwerijen laten ze je niet de echte wijnkelders zelf zien. De rondleiding door de *chais* of wijnkelders van Offley was echter wel oké: we mochten gratis binnen, kregen gedurende een twintigtal minuten uitleg over het proces van de Portobereiding en de daarvoor gebruikte materialen, en als slot konden we twee (en met een beetje aandringen zelfs drie) verschillende soorten Porto proeven.

Afgezien van het afschuimen van de vele Portohuizen aan deze kant van de rivier, Vila nova de Gaia genoemd, kan men er ook nog wel leuk slenteren op de dijk, wandelingetjes in het zonnetje maken, fietsen of wat klimmen via de kleine smalle straatjes. Op een zonnige dag verkrijgt men hier trouwens een adembenemend zicht op de stad Porto zelf, zeker een paar foto's waard!

Ten slotte bestaat er ook nog de mogelijkheid om allerlei plaatsjes in de buurt van Porto te bezoeken, zoals de stranden aan de rand van de Atlantische Oceaan, om daar lekker een beetje uit te waaien. De stranden Praia de Matosinhos, vlak ten noorden van de stad en het Praia

Magdalena, aan de zuidkant van Porto, zijn heel gemakkelijk te bereiken met het openbaar vervoer. Beide zijn verbonden met de stad via metro en buslijnen.

En als laatste kunnen we ook nog het stadje Valença do Minho in de Minho-vallei vermelden. Dit middeleeuwse pareltje is vooral beroemd vanwege zijn wallen, die zich nog in bijna perfecte staat bevinden. Het stadje beschikt over een pittoresk oud centrum, maar heeft zich de laatste jaren ontwikkeld tot een moderne plaats waar men typisch Portugese producten kan kopen. De stad is bovendien uitstekend gelegen voor excursies langs de rivier Minho. Spijtig genoeg heb je hier al wel een auto voor nodig, want Valença do Minho ligt meer ten noorden van Porto, dichtbij de grens met het Spaanse Galicië.

