

Het symbool K

Benedict Vanclooster

Sommigen moeten lang smeken om aandacht. Vraag dat maar aan de letter K. Het moet welhaast van Kafka's roman *Der Prozess* geleden zijn dat nog eens wat te doen is geweest rond de elfde letter van het alfabet. Maar zie, aan het begin van de voorbije zomer was het eindelijk weer goed raak. Toen stond in onze kranten te lezen, in sommige zelfs op de voorpagina, dat de K.U.Leuven wel eens haar voordeur zou kunnen verliezen en voortaan diploma's zou moeten afleveren met de stempel erop van de U.Leuven.

Wat is er aan de hand? In Rome ergert de paus met de mooie naam zich blauw aan het pseudokatholieke aureool waarmee sommige instellingen zich maar wat graag omhullen. En nu is ook de oudste Vlaamse universiteit niet langer kunnen ontsnappen aan zijn kritische oog. Dat een katholieke instelling in-vitrofertilisatie toepast en bovendien onderzoek op embryo's uitvoert, vloekt immers met de katholieke leer.

En het moet gezegd, het is ook niet meer mooi. Uit puur winstbejag schrikken de fertiliteitscentra er dezer dagen niet meer voor terug om uit hun proefbuizen de ene baby na de andere te toveren, terwijl de natuurlijke methode nochtans al van in het Aards Paradijs zijn deugdelijkheid heeft bewezen. Ouders moeten en willen en zullen hier en nu een kind hebben, want op alles in de eigen levenssfeer menen ze de volledige autonomie te mogen claimen.

Naar verluidt kon men de gezagsdragers van de K.U.Leuven de voorbije weken onrustig op hun stoel zien schuiven.

van de unief staat op het dreigen de faculteiten de helft van hun studen- zijn al hun hersenen aan verzoeningsvoorstellen

Als het nog gortiger wordt, zal overgegaan worden tot het schrappen van de L uit VLR.

len overmaken. Andere professoren vatten dan weer de koe bij de horens en laten niet na om op te roepen tot een heuse ontvoogdingsstrijd.

De kerkelijke erkenning spel. Valt die weg, dan theologie en kerkelijk recht ten te verliezen. Sommigen het breken op mogelijke die ze aan het Vaticaan wil-

Nochtans is paniekvoetbal in deze misplaatst. Zoals de nationale politiek de voorbije weken overvloedig bewezen heeft, is het soms wijs te rade te gaan bij de vorige generatie. Bij André Oosterlinck bijvoorbeeld, de vorige rector: "Er verandert niet veel als de K wordt ingetrokken", liet hij optekenen in *De Standaard*. "Oké, er is een probleem voor de faculteit theologie en de bijzondere faculteit kerkelijk recht. Maar voor de andere faculteiten is de impact miniem. We blijven een universiteit met een christelijke visie, die openstaat voor studenten en onderzoekers van alle strekkingen."

Intussen volgt het bestuur van de VLR de *pourparlers* tussen Rome en Leuven op de voet. Een ingrijpen lijkt zich nog niet meteen op te dringen. Maar uit goede bron vernamen we wel dat als het nog gortiger wordt, onze voorzitter tijdens de laatste bestuursvergadering van het jaar - een copieus etentje op kosten van de kring - strijdvaardig zal overgaan tot het schrappen van de letter L uit de naam van onze vereniging. Men weze gewaarschuwd!