

In memoriam Karel van den Eynde

Piet Mertens

Karel van den Eynde, emeritus professor van de K.U.Leuven, overleed op 18 januari 2008 te Blanden, op 81 jarige leeftijd.

Velen zullen zich Karel herinneren als de professor algemene taalkunde uit de eerste en tweede kandidatuur. Zijn ongewone stijl van lesgeven was boeiend en verhelderend voor de enen, een bron van vertwijfeling voor de anderen. Hij vertrok steeds van taalfeiten, analyseerde geduldig en systematisch hun distributie, om zo te komen tot controleerbare resultaten.

Wie de smaak te pakken kreeg, volgde in de licentie zijn vak over Franse syntaxis. Daar had hij het over de *approche pronominale*, een benadering voor syntactische analyse die hij uitwerkte en toepaste op het Frans, in samenwerking met Claire Blanche-Benveniste. Hij had een belangrijk aandeel in *Pronom et syntaxe* (1984) en *Le français parlé : études grammaticales* (1990).

Studenten die een licentieverhandeling maakten onder Karels begeleiding, droegen een steentje bij tot de valentiebeschrijving van werkwoorden in het Frans.

Tal van studenten maakten via Karel kennis met sporten zoals kayakvaren of bergbeklimmen en houden daar levendige herinneringen aan over.

Karel begeleidde vele doctorandi en aarzelde hierbij niet om vreemde talen aan te pakken, zoals Chinees, Japans, Russisch. Hij besteedde zeer veel tijd en aandacht aan doctorandi en projectmedewerkers, ook aan diegenen met een andere promotor. Hij las hun teksten nauwgezet en zijn commentaar was kritisch en onverbiddelijk.

Vanaf 1986, aan het einde van zijn academische loopbaan, werkte hij binnen het onderzoeksproject Proton, en met de hulp van Carmen Eggermont, aan een valentiewoordenboek van de Franse werkwoorden. Na vijf jaar was het woordenboek klaar, maar het werd echter nooit gepubliceerd. In het laatste jaar van z'n leven, alhoewel hij zwaar ziek was en in chemotherapie, ging hij verbeteren aan de slag met de herwerking van dit woordenboek. Herdoopt tot Dicovalence, is het nu beschikbaar op het web.

Karel van den Eynde leefde voor de taalkunde. Hij zal nog even voortleven in het denken van de studenten die hij heeft opgeleid.