

Romanistendag

BERGEN



Met onder meer een bezoek aan:
het stadscentrum, de collegiale Sint-Waltrudiskerk,
het kasteel van de Graven van Henegouwen
en het stadhuis.

zaterdag 11 oktober 2008

Romanistendag te Bergen

Dominique Soetaert

Op zaterdag 11 oktober 2008 vindt de Romanistendag plaats te Bergen, de hoofdstad van Henegouwen, de parel van de Borinage. Een uitgelezen kans om uw collega-romanisten te ontmoeten in een prachtig kader. Bergen, minder bekend dan Luik of Namen, maar net zo mooi of misschien wel mooier, herbergt tal van schatten en prachtige plekjes die u niet zullen onthouden worden!



Gouden Koets van Bergen

Foto: Guy Debognies

Stad met een geschiedenis

Goed tweeduizend jaar geleden, onder Caesar, veroverden de Romeinen Zuid-België, waar toentertijd, tussen Schelde en Maas, de Nerviërs woonden. Naar verluidt zouden de Romeinen op de plaats waar vandaag Bergen ligt, een legerkamp gebouwd hebben, vanwege de strategische ligging op de heuvel. De naam van het legerkamp, Montes, was snel gekozen. Van de ontwikkeling van een stad was echter pas sprake zeven eeuwen later, rond 650, wanneer rond het klooster van de patroonheilige Waltrudis een belangrijke, versterkte stadskern ontwikkeld werd door de graven van Henegouwen.

De sloop van de omwallingen luidde het begin in van een eeuwenlange bloeiperiode van de vestingstad Bergen, die 'intra muros' bleef tot in 1861. Vanaf toen breidde de stad snel uit en werd Mons een belangrijk handels- en onderwijscentrum. Al vrij snel ook stak het de toenmalige hoofdstad van Henegouwen, Valenciennes, naar de kroon. De voorspoedige periode bleef duren tot de hertog van Alva Bergen in 1572 zwaar strafte voor zijn opstandigheid. De welvaart van Bergen, een van de meest bloeiende nijverheidssteden van Europa, was totaal vernietigd. Ook in de eeuwen erna werd Bergen meer dan eens het slachtoffer van bezetters, o.a. de Fransen en de Oostenrijkers hielden er lelijk huis. De stad werd volledig herbouwd in de 18de eeuw, waardoor het huidige stadsbeeld grotendeels 18de-eeuws is. Tijdens de Tweede Wereldoorlog werd in de omgeving van Bergen zwaar gevochten, met opnieuw heel wat schade tot gevolg. Na deze oorlog sloeg de economische crisis toe in de Bergense industrie en de hele Borinage, waarvan de streek zich eerder moeizaam herstelt.

Wat is er te zien?

Zoals hierboven verteld is het straatbeeld van Bergen grotendeels 18de-eeuws. De stadskern is relatief klein en compact door de natuurlijke vorm van de heuvel waarop ze gebouwd is. De nauwe, steile straatjes zijn bezaaid met studentencafés, snackbars en restaurants. Op een doordeweekse dag lopen in Bergen talrijke studenten rond die aan een van de drie universiteiten of vijf hogescholen studeren.



Sint-Waltrudiskerk - Foto: Guy Debognies

Bergen bezoeken betekent onvermijdelijk klimwerk, bijvoorbeeld naar het hoogste punt van de stad, waar de imposante Sint-Waltrudiskerk en het belfort boven de stad uittorenen. Het belfort is het enige barokke exemplaar van de Lage Landen, wat het een heel ander uitzicht geeft dan zijn neven in Gent en Brugge. In de enorme gotische kerk vlakbij bevindt zich de



*Aapje van de hoofdwachter
Foto: Guy Debognies*



*Belfort
Foto: Jean-Pol Grandmont*



Tuin van de Burgemeester - Foto: Guy Debognies

legendarische Gouden Koets van Bergen. Langs de kronkelende rue des Clercs gaat het richting Grand'Place. Behalve een regelrecht horecaparadijs is dit plein een van de mooiste marktpleinen van België, met prachtvoorbeelden van de Bergense burgerlijke architectuur van de 15de tot de 20ste eeuw. Vooral het 15de-eeuwse stadhuis valt meteen op. Links van de ingang bevindt zich een piepklein smeedijzeren beeldje, het 'Aapje van de hoofdwachter', dat, ondanks een wat duistere oorsprong, zowat het 'Manneken Pis' is van Bergen. Volgens de legende moet je met je linkerhand over het geblonken kopje wrijven om het geluk aan te trekken. Het binnenhofje van het stadhuis, de 'Tuin van de Burgemeester', is een prachtige oase van rust temidden van het drukke stadscentrum.

Bergen heeft uiteraard nog veel meer te bieden: de 14de-eeuwse Tour Valenciennoise, het enige overblijfsel van de oorspronkelijke stadsomwalling, die helaas wat afgelegen is, de mooi gerestaureerde oude slachthuizen aan de rue de la Trouille, de kazematten op de place Nervienne, de Tour du Val des Écoliers, een imposant overblijfsel van een gesloopte abdij... Redenen genoeg dus om deel te nemen aan de Romanistendag en deze Waalse parel te bezoeken!

Programma Romanistendag

In samenwerking met de toeristische dienst van de stad Bergen heeft de VLR een evenwichtig bezoek aan de hoofdstad van de Borinage samengesteld.

- Om 10u10 verzamelen we aan het onthaalpaviljoen rechtover het (trein)station van Bergen.
- In de voormiddag krijgen we een rondleiding in de collegiale Sint-Waltrudiskerk. Daarna maken we een stadswandeling door Bergen, waarbij we uiteraard de bovenvermelde trekpleisters aandoen.
- 12u30: middagmaal in een restaurant van het stadscentrum.
- 14u30: multimedievoorstelling en rondleiding in het stadhuis en bezoek aan de hovingen ('Tuin van de Burgemeester').
- 16u00: einde van het bezoek en tijd om een terrasje aan te doen op de Grote Markt van Bergen.

Deelname aan de Romanistendag kost 25 euro voor VLR-leden en 30 euro voor niet-leden (middagmaal inbegrepen). U kunt zich inschrijven op onze website www.vlrom.be of via e-mail naar vincent.kortleven@vlrom.be.