

Wissel van de wacht

Benedict Vanclooster

Noblesse oblige. In navolging van de machtigste staat ter wereld, de socialistische partij van Frankrijk, het nationale voetbalelftal van Argentinië, de (ooit) meest trotse bank van België, de kleinste (ex-)kartelpartner van politiek Vlaanderen, het bisdom van Antwerpen én onze geliefde alma mater, krijgt nu ook de Vereniging van Leuvense Romanisten een nieuw bestuur. Van een historisch jaar gesproken!

Het is bekend, de mandaten van de bestuursleden van de VLR lopen eind dit jaar af. Zowel de voorzitter, de secretaris, als, jawel, de hoofdredacteur van *Romaneske* zetten na enkele / vele jaren trouwe dienst een stapje opzij. De voorbije drie jaar is onze vereniging onder het voorzitterschap van Dominique Soetaert in een versterkte golf van dynamiek terechtgekomen. Dankzij onze secretaris Vincent Kortleven en zijn consciëntieuze verwerking van talloze exceltabellen en databasegegevens, is de VLR een financieel gezonde alumnivereniging mogen blijven – Etienne Davignon had vast geen betere cijfers kunnen voorleggen.

Romaneske heeft de voorbije legislatuur geprobeerd om zich aan te passen aan de normen en wensen van de lezer van de 21ste eeuw. Het grondig vernieuwde tijdschrift is er in de eerste plaats kunnen komen als resultaat van inspirerend groepswork. Ik wil dan ook van dit platform gebruik maken om iedereen die de voorbije jaren op de een of andere manier zijn steentje heeft bijgedragen aan *Romaneske*, van harte te bedanken voor zijn / haar inzet.

**Vanaf 1 januari
krijgt VLR grondig
vernieuwd bestuur**

Zoals het al ten tijde van de Romeinse triumviraten gangbare praktijk was, heeft het ook bij de VLR niet lang geduurd vooraleer de stoelen van de macht opnieuw bezet raakten. De nieuwe equipe die er zich zal in neervlijen, is nauw betrokken bij de universiteit en zal vanuit die positie uitstekend de banden met de afgestudeerde romanisten kunnen versterken.

Waregemnaar Stijn Verleyen (prom. 2000), die een doctoraat in de Franse taalkunde behaalde, wordt op 1 januari de nieuwe voorzitter. Met Gudrun Vanderbauwhede (prom. 2007), van wie u een bijdrage in dit nummer kunt lezen, krijgt hij een betrouwbare en nauwkeurige secretaris aan zijn zij. *Romaneske* ten slotte wordt voortaan geleid door de jonge complementaire tandem Sara Szoc (italianiste) – Tom Velghe (hispanist). Met de nieuwe bestuursploeg zult u kunnen kennismaken vanaf het volgende nummer van *Romaneske* en uiteraard, in levenden lijve, op de Romanistendag 2009.

Wat is de uitdaging voor morgen? Net als de Leuvense germanistenvereniging en de Classici Lovanienses wil de VLR in de toekomst geleidelijk aan meer en meer de handen in elkaar slaan met de nieuwe Babylon alumnivereniging, om er op termijn dan in op te gaan. Vanaf het komende nummer wordt deze samenwerking voor het eerst ook zichtbaar in *Romaneske*. Uw kringblad zal vanaf volgend jaar immers telkens een artikel overnemen uit *FronTaal*, het tijdschrift van Babylon Alumni.

Tot slot, voor ik het woord helemaal aan de toekomst laat, zeg ik nog in naam van het huidige bestuur de nieuwe ploeg onze volle steun toe en wens hen alvast alle succes.