

De VLR 2006-2008

Dominique Soetaert

Op 31 december verstrijkt het mandaat van de huidige bestuursploeg van de Vereniging van Leuvense Romanisten. De opvolging is al verzekerd: Stijn Verleyen wordt de nieuwe voorzitter van de VLR. De meesten van de huidige ploeg blijven ook in het bestuur, op twee coryfeeën van de vereniging na: Vincent Kortleven en Luc Van Kerchove. Allebei hebben ze ettelijke jaren, naast hun voltijdse job, het beste van zichzelf gegeven voor de VLR. Een bedankje is dan ook méér dan op zijn plaats voor hen.

Hieronder vindt u een kort portret van de bestuursploeg van de voorbije drie jaar:

Hanne Bongaerts

De benjamin van het VLR-bestuur, afgestudeerd in 2007, gekend voor haar recht voor de raap, no-nonsenseaanpak. Staat altijd met het nodige enthousiasme klaar om een handje toe te steken. Hispaniste *pur sang*, die na omzwervingen in Argentinië zich recent in Salamanca gevestigd heeft.

Bert Cornillie

Jonge vader, die samen met Barbara De Cock de vertegenwoordiger is van de faculteit. Vult die rol met verve en veel gevoel voor ironie in. Bert is een hispanist met een wel heel weidse blik. Lacht graag met het enthousiasme van de voorzitter.

Barbara De Cock

In twee woorden, met c-o-c-k. Zonder twijfel een van de meest verlichte en pragmatische geesten van het bestuur, altijd klaar kijkend en bovendien altijd te vinden voor een goed idee. Pleegt ook regelmatig een stuk voor *Romaneske*, niet in het minst voor de nieuwstelex.

Vincent Kortleven

Als dynamische zestiger – met jonge vrouw en linkse ideeën – was hij samen met Luc Van Kerchove de ouderdomsdeken van het bestuur. Jarenlang rots in de branding van de VLR, waar hij als secretaris met chirurgische nauwkeurigheid de administratie en boekhouding regelde.

Hans Leroy

De man achter de website van de VLR. Geen mens op deze aardkluit die meer van IT kent en sneller een website kan programmeren. Durft zich af en toe te bezondigen aan wat schoonheidsfoutjes tot ergernis van onze punctuele secretaris.

Benedict Vanclooster

De hoofdredacteur van *Romaneske*, die tekende voor de nieuwe lente met nieuw geluid van ons magazine. Samen met de voorzitter en later ook met Stijn Verleyen bezocht hij menig restaurant in de driehoek Gent – Torhout – Waregem op zoek naar inspiratie voor alweer een nieuw nummer.

Peter Vandendriessche

Alias 'de Viking'. Van een beruchte, links bohemienfiguur in het Leuvense studentenleven evolueerde hij pijlsnel naar een gerespecteerd bestuurslid van de VLR. Blonk niet altijd uit in aanwezigheid op bestuursvergaderingen, maar compenseerde dit ruimschoots met zijn vele bijdrages voor *Romaneske*.

Luc Van Kerchove

Netwerker pur sang, die via zijn diverse engagementen tot ver over de taal- en landsgrens heen contacten heeft met de francofonie. Schoolvoorbeeld van een gepensioneerde die het drukker heeft na dan vóór zijn pensioen. Liefst twaalf (12!) jaar voorzitter geweest van de VLR.

Stijn Verleyen

Vervoegde als laatste de huidige bestuursploeg, maar was al een tijdje dé brug tussen de academica en *Romaneske*. Knappe bol die met beide voeten op de grond staat. Naast een nieuwe job en een nieuwe spruit neemt hij volgend jaar ook het hoogste ambt binnen de VLR voor zijn rekening.